

JAN BLOKKER

Keten

DE BURGEMEESTER van Hellevoetsluis heeft samen met haar collega van Zutphen een werkgroep opgericht, die zich zal buigen over een nieuwe ambtsketen. Want de oude, liet zij weten, is 'niet ontworpen voor een vrouwenborst'.

Te zwaar?

Dat kon ik uit het desbetreffende krantenbericht niet helemaal opmaken, en ik weet ook niet of dat het probleem kan zijn: ik heb de oude nooit gewogen, laat staan om m'n hals gevoeld.

Maar je eerste associatie met de ketting is natuurlijk toch een regenteske dan wel volkse mannenborst: Gmelich Meijling toen hij Den Helder nog deed, Peper, Ouwerkerk niet te vergeten.

Kenmerkend voor dat type burgemeesters lijkt me het feit dat ze eigenlijk nog uit het tijdperk zijn van Swiebertje, of nog ouder: van Dik Trom.

Gebukt onder geen enkele andere last dan die van de sierketting (ingevoerd bij Koninklijk Besluit van 16 november 1852, d.w.z. onder Thorbecke), deden ze de aftrap op het zojuist voor de dorpsjeugd geopende nieuwe voetbalveld, susten de ruzie tussen twee cafehouders, of zorgden dat de veldwachter - Flipse, Swiebertje, later Nordholt, Wiarda, Veenstra - in balans bleef tussen gezag en dienstklopping.

Een kind kon de was doen. Niet

gekozen, nauwelijks verantwoorde-lijk, maar ook niet te beroerd om bij calamiteiten ('in de Oosterparkbuurt wordt weer huis aan huis belletje getrokken, burgemeester') uit bed te komen, de keten om te gespen, en door zijn loutere verschijning te midden van de belhamels de gemoederen te onthitten.

Wat deed Ouwerkerk in de nacht van 30 op 31 december 1997?

Ze hebben 'm gebeld en ingelicht, maar hij bleef thuis.

Dat wil zeggen: hij gedroeg zich niet als de burgemeester uit Dik Trom terwijl hij daar in termen van autoriteit, ketting en borst toch het meest aan doet denken. Hij wenste de brigadier van dienst alle sterkte, draaide zich om en viel in slaap.

Pas als die nacht onverhoopt een dode zou zijn gevallen, zou hij de volgende ochtend weer zijn oude, Swiebertje-achtige rol uit de kast hebben gehaald, en met de ketting om, in een zee van waxinelichtjes en bloemstukjes, een warme toespraak hebben gehouden die op Nederland I, II en III was uitgezonden, miljoenen kijkers tot tranen toe zou hebben bewogen, en het percentage voorstanders van de doodstraf tot nooit eerder bereikte hoogten vooruit zou hebben geholpen.

Er klopt dus iets niet, en dat moet te maken hebben met de onder het laatste kabinet-Lubbers ingevoerde politiewet, waarbij simpele zielen

als Ouwerkerk, behalve zich met voetballen, kroegbazen en veldwachters bezig te houden, ineens ook nog *korpsbeheerder* moesten worden, onderdeel van een *driehoek*, en verantwoordingsplichtig tegenover een *regionaal burgemeesterscollege*.

Verzonnen door Hirsch Ballin, denk ik, en dus onzin.

Kijk naar zo'n man, en je ziet dat het mis moest gaan: veel te onnozel immers voor zoiets ingewikkelds. Meteen na het incident kreeg hij een seintje van Dijkstal of het godverhieraar nou eindelijk uit kon zijn, en met een jarig gezicht verklaarde hij voor televisie dat daar toch uit bleek dat hij nog altijd alle vertrouwen genoot van de minister. En gisteren schoof hij voor een persconferentie aan naast hoofdofficier van justitie Daverschoot die hij schijnt te haten ('met wie hij niet door een deur kan in jargon, oogt ook niet als een lachebek, zag ik) en beloofde plechtig dat ze voortaan voortdurend samen door een deur zullen.

Zo iemand verdient toch geen zwaar teken van waardigheid?

Dus ik zou zeggen: als ze hem niet kunnen ontslaan, neem hem dan in ieder geval de keten af, en vervang die per nieuw Koninklijk Besluit door een oorbelletje. Dan is voor Hellevoetsluis en Zutphen het probleem ook meteen opgelost.